

1959 - 2009



# Eskemoseparks 50-års jubilæum



Afdeling 1 og afdeling 3 ude i horisonten.

## Lidt historie om Eskemosegård

Kilde: Birkerød Lokalhistoriske Arkiv.

Eskemosegård er en gammel gård der i middelalderen kaldtes Torp. Kongehuset, under Frederik d. II, overtog i 1588 Eschemosegaard, som senere under Christian d. VI i 1727 blev lagt ind under hovedgården Hirshholm (Hørsholm). Samme konge overlod Hirshholm Slot med tilhørende godser, bl.a. Eschemosegaard, til sin dronning Sophie Magdalene.

Da hun blev enke foretog hun en fuldstændig ændring af de eksisterende anlæg og ombyggede slottet til et storslået værk. Grundlæggelsen af Hørsholm som købstad var også dronningens plan og hendes aktiviteter smittede af på de underlagte godser. Så Eschemosegaard havde nogle gode år.

Dronningen gik også ind for de nye landbrugsreformer og i 1759 solgte hun sine godser og Eschemosegaard købtes af dronningens mangeårige kabinetssekretær og kasserer, etatsråd C. F. Walter, efter at den i næsten 200 år havde været i kongeligt eje.

Derefter havde Eskemosegård skiftende private ejere for til sidst i 1947, at blive solgt til Birkerød Kommune, der indrettede hovedbygningen til plejehjem.

Eskemosegård har været en af de betydeligste gårde i sognet, og den var i 1727 – 1769 Skovridergård. Kaptajn Lange købte Eskemosegård i 1833 og samme Lange var den første formand af *sogneforstanderskabet* ved det kommunale selvstyres indførelse i 1841. Det første "byrådsmøde" der blev holdt i Birkerød fandt sted på Eskemosegård. Gården lå oprindeligt for enden af Eskemosegårds Allé, hvor der nu er bygget boliger.

I begyndelsen af 50'erne udskrev kommunen en konkurrence om en plan for bebyggelse af Eskemosegårds jorder, der rummede store landskabelige værdier med en bred dalsænkning og i nærheden af Sjælsø.

Arkitekterne Henning Jensen og Torben Valeur vandt konkurrencen og byggeriet af **afdeling I** startede i 1957 og stod færdig i 1959. Og her begynder så **Eskemoseparks** historie.

## Afdeling I har fem beboere, som har boet her fra starten

De fem "jubilarer" er Preben Jensen, nr. 23, Inge Hvitby, nr. 15, Per og Birthe Christensen, nr. 23 og Elisabeth Anna Lauridsen, nr. 8.



*Preben Jensen*



*Inge Hvitby*



*Per og Birthe Christensen*



*Elisabeth Anna Lauridsen*

**Vi bad dem om at fortælle lidt om, hvordan det var at flytte ind dengang, og lidt om den første tid.**

**Preben Jensen** fortalte, at han som dreng flyttede hertil sammen med sine forældre den 1. juli 1959. Nørrevang gik kun til Eskemosegårds Allé og der var marker rundt om den trelængede U-blok, som derfor kom til at hedde "Den moderne bondegård." Byagervej var heller ikke ført igennem. Den stoppede umiddelbart efter Nørrevang og den lille klynge huse, der nu er bygget for enden af Nørrevang, eksisterede ikke i 1959. Det gav mulighed for et rigt dyreliv omkring bebyggelsen.

I de første år var der et værre byggerod med jord og rester af byggematerialer udenfor vinduerne og der hvor boldbanen nu ligger. I den første tid hoppede man til og fra opgangene på brædder, som var lagt ud, da regnvejr gjorde jorden meget pløret. Asfalteringen kom først senere.

Man havde stor respekt for viceværten, som hed Børge Olsen. Fik man besked på, at der ikke måtte spilles bold op ad murene, så gjorde man det ikke.

### **Billeder af omgivelserne omkring afdeling I i 1959**



*Her får man et godt indtryk af omgivelserne omkring Eskemosepark i 1959. Det eneste der var plantet, var bøgehækkene som i dag giver god læ. Ellers var der jord overalt. Trætoppene, som ses i baggrunden på billedet til venstre, er træerne på Eskemosegårds Allé. Nørrevang var ikke ført igennem og der var kornmarker, der hvor afdeling II ligger i dag. Billedet til højre viser udsigten mod Eskemose Skov. Den lille trolde på billederne er for længst fløjet af reden.*

**Inge Hvitby** og hendes mand flyttede ind den 1. maj 1959 og indskuddet var dengang kr. 3.396,00 og huslejen var kr. 283,00 inklusive varme. De kunne frit vælge den lejlighed de ønskede.

Dengang havde man stueantenne til sit TV og min mand, som på den tid var beboerrepræsentant, var rundt til beboerne med en liste for at samle underskrifter til en fællesantenne i U-blokken.

I vaskerummet stod der en vaskemaskine, der var udstyret med en lodret stol der "rokkede" frem og tilbage og man skulle selv fylde vand på. Efter vask skulle tøjet flyttes over i et trækår til skylning og derefter over i en centrifuge. Det var tungt arbejde, sådan at flytte rundt med det våde tøj. Det er væsentlig lettere i dag, hvor det hele foregår i en maskine. Man hentede mønter til vaskemaskinen og centrifugen hos vicevært Olsen.

Opgangene blev holdt rene af en ca. 40-årig dame, og når hun syntes at opgangene trængte til en ekstra omgang rengøring ringede hun på hos en af beboerne og bad om varmt vand, så trappevasken kunne blive gjort ordentlig. Der var en altmuligmand til at holde de grønne områder.

Bygervej var der ikke og heller ikke bebyggelsen. Der var kun kornmarker og vi havde en pragtfuld udsigt fra vores stuevindue. Det har vi også i dag, men dengang var det mere landligt og der var væsentlig flere dyr.

Familie og venner var forbavsede over, at vi ville bo så langt ude på landet. Hvis man kom med toget fra København skulle man skifte i Holte og tage damptoget. Man kunne også tage bussen der kørte fra København til Hillerød og så stå af ved Apotekergården (hjørnet af Dambakken og Kongevejen).

### Billeder af omgivelserne i 1959



*Pigerne har det herligt i sandbunken. På billedet til højre har ungerne slået "lejr" og sidder og nyder frokosten. Læg mærke til jordbunken øverst i billedet.*

**Per og Birthe Christensen** kom hertil en tidlig morgen direkte fra Skanderborg, og der var ikke åbnet får gas og el, da de ankom. Her stod Birthe med to sultne unger, men heldigvis trådte naboen, fru Jensen, til og hjalp familien ud af den klemme indtil der blev åbnet for gas og el.

De var også glade for den landlige udsigt, men i starten var der kun udsigt til jordbunkerne fra byggeriet til begge sider. Senere da der blev ryddet op og sået græs blev der placeret borde og stole af cement. Dem havde børnene stor glæde af og de byggede huler eller rejste telte omkring bordene.

Dengang var der ikke mange biler på vejene, så det var ikke det man var mest bekymret over med hensyn

til børnene. Det man frygtede mest var, at børnene skulle søge ned mod dammene. Når et svanepar med ællinger gik "tiggergang" ved U-blokken kom børnene somme tider for tæt på svanerne. Så pustede de voksne svaner sig op og hvæsedede, og det forskrækkede børnene, så de forsvandt ind i opgangene i en fart. Denne forskrækkelse benyttede forældrene sig af, ved at fortælle dem, at vi hvis de kom for tæt på dammene, ville svanerne tage dem. Så vidt vides tog svanerne ingen og alle børnene slap helskindet i gennem deres barndom.

Per og Birthe kunne også berette om, at Købmand Clausen først havde sin butik på Dambakken i bygningen, hvor der nu er tandlægeklinik. Om vinteren fyrede fru Clausen op i kakkelovnen, som stod ude i butikken. Det var forløberen til Favør på Nørrevang 2, og som i dag hedder SuperBest. Over for den gamle butik lå brandstationen og Dambakkens Skole. Begge er væk i dag, og der er bygget beboelsesejendomme.

### Udsigten ud over markerne mod Eskemose Skov i 1960



*Der var af masser af plads i 1960. Læg mærke til de støbte cementmøbler, som man havde dengang og læg også mærke til at markerne var opdyrkede.*

*OBS! Ovenstående billeder fra 1959/60 er venligst udlånt af beboerne.*

**Elisabeth Anna Lauridsen** fortalte at hun og hendes mand og et barn kom fra Esbjerg og flyttede ind i Nørrevang 12 den 17. marts 1959. Jobskifte gjorde at de måtte flytte til København. På spørgsmålet om, hvordan havde de fået fat i lejligheden her i Birkerød, fortalte Elisabeth at de havde kontaktet nogle familiemedlemmer, som boede i København, og de havde søgt for dem og havde fundet frem til Eskemosepark.

Da de senere fik yderligere to børn, blev lejligheden i nr. 12 for lille og de søgte om en større og de fik en i nr. 8, og her har Elisabeth boet lige siden. Hun kunne også fortælle om de dejlige landlige omgivelser med harer og et rigt fugleliv.

Elisabeth kunne også huske de mange jordbunker, og at der gik lang tid, før stier/fortove og P-pladser blev asfalteret. I højt solskin om sommeren støvede det meget, og når det havde regnet et stykke tid, var hele området en stor mudderpøl.

Det var vores jubilarers beretninger om deres start i Eskemoseparks afdeling I.

### **Men her stoppede det ikke**

For efter at afdeling I, med sin 92 lejemål, var taget i brug i 1959 byggede man afdeling II, også med 92 lejemål, som blev taget i brug 1964, og 1966 fulgte afdeling III efter med 40 lejemål. Først i 1982 kom afdeling V til med sine 24 lejligheder. Det vil sige at Eskemosepark i dag består af 248 lejemål, og dertil kommer to erhvervslejemål.

I mange år havde vi en fortrinlig bager, der hvor Pizzariaet nu er, og Danaflexbygningen husede dengang et posthus og Hellerup Bank. Inden Danaflexbygningen blev bygget, havde Hellerup Bank en "midlertidig" bankbygning plus P-plads på det grønne område fra Nørrevang 1 og ned mod Byagervej. Det protesterede beboerne imod og det afstedkom en underskriftsindsamling på både Nørrevang og Byagervej.

Dette brød banken sig ikke om, da områderne omkring Nørrevang, Byagervej og Biskop Svanes Vej var deres kommende kundeunderlag, og det mundede ud i et møde på Birkerød Kro mellem Hellerup Bank, KAB og initiativtagerne til underskriftsindsamlingen. Dette møde satte skub i byggeriet af Danaflexbygningen, så vi fik vores grønne område og boldbane tilbage.

### **Prisbelønnet byggeri**



*Pladerne placeret på gavlen ved Nørrevang 1*

Birkerød kommune belønnede i 1968 Eskemosepark som et godt eksempel på et smukt byggeri, der var indpasset i det kuperede terræn på en smuk og harmonisk måde, så byggeri og landskab gik op i en større enhed, og i 1998 kunne vi stadig begejstre på det kunstneriske indtryk, for da modtog vi Birkerød Kommunes "Klassikerpris."

Så vi beboere har grund til at være stolte over vores Eskemosepark.

Det var en ultrakort gennemgang af udviklingen gennem 50 år her i Eskemosepark.

**I anledning af Eskemoseparks 50-års jubilæum** havde aktivitetsudvalget arrangeret en jubilæumsfest lørdag den 30. maj 2009 og inviteret alle beboerne.

Et arrangement af den størrelse kræver hårdt benarbejde og en omhyggelig planlægning for at det hele skal klappe.

Aktivitetsudvalget bestod af følgende personer: fra bestyrelsen **Nanna L. Hessel, Hanne Rasmussen, Gitte Nielsen** og **Henrik Scherg** samt beboerrepræsentant **Erling Timmermann**.

Udvalget havde sat følgende **program** sammen til jubilæumsfesten.

**15:00 - 16:00** *Tamburkorps spiller op til fest. De starter ved Nørrevang nr. 79 og følger os alle til dagens festplads.*

**16:15 - 17:00** *Her kommer Muddi og underholder børn og barnlige sjæle.*

**16:30 - 18:30** *Ponyridning for de mindste.*

**17:15 - 17:45** *Der skal også være noget for det mere voksne publikum, så derfor kommer Simon Talbert og underholder med "stand up."*

**18:00 - 20:00** *Spisning. Vi har entreret med en kok til at lave helstegt pattegris og helstegt lam, dertil kommer pølser, forskellige salater og brød.*

**20:00 - 23:00** *Inden aftenen slutter helt, kommer "Den Desperate Trio" og spiller op til dans.*

142 voksne havde tilmeldt sig, 17 mellem 12 – 18 år og 21 mellem 0 – 11 år.

Det hele begyndte med at *Allerød Tamburkorps* startede ved Nørrevang 79 og marcherede ned til børnehaven, hvor de gjorde holdt og spillede for at få de sidste beboere med. Derefter fortsatte korpset til boldbanen ved U-blokken og musicerede færdig og dermed var festen sat i gang.



*Korpsets start ved Nv. 79*



*Og så var festen i gang*

Vi var heldige med vejret, høj blå himmel og solskin og ca. 25 grader, så flere beboere søgte skyggen inde i teltet. Stemningen var fin helt fra starten.



*Jonas og Jon passede baren*



*Kø ved baren*



Kl. 16,15 kom **Muddi** og underholdt såvel børn som voksne og han kunne virkelig få gang i os alle sammen. Sikke en energi han lagde for dagen. Billederne taler for sig selv.



*Her tjekker Muddi om Agger-fan'en kan huske et langt vrøvlerim, som han havde sagt tidligere*

Efter Muddis optræden overrakte driftschef Thomas B. Lund, KAB, Eskemosepark et gavekort til et nyt "juletræ" på det store græsareal til erstatning af det gamle, som er ved at gå ud.

Der var arrangeret ponyridning for de mindre og "større" børn.



Ved 17-tiden kom "stand up" komikeren **Simon Talbert** og underholdt det lidt ældre publikum.



Festens tovholder, **Nanna**, annoncerer Eskemoseparks "jubilarer", som hver fik overrakt en flot kurv.



*Nanna*



*Inge Hvitby får overrakt sin kurv*



*Elisabeth Anna Lauridsen får sin kurv*



*Per og Birthe Christensen med deres kurv*

Preben Jensen var desværre forhindret i at komme, men bestyrelsen sørger for at han får sin kurv.

Og så var der spisning og bagefter dans til musik af "Den Desperate Trio."



*Den Desperate Trio spiller op til dans og de danseglatte beboere var hurtigt ude på gulvet*

# *Eskemoseparks 50-års jubilæum*



*Afdeling 1 på den lige side (lige numre).*



*Tillykke med jubilæet.  
Vi kipper med flaget.*